

Toespraak Koningsdag 2017

Wassenaarse Oranje Vereniging “Koningin Wilhelmina”



Mijnheer de burgemeester, Leden van de WOV, dorpsgenoten,

Jongelui die gisteravond op het Plein in Den Haag hebben feestgevierd, waren daar getuige van het indrukwekkende standbeeld van de vermoorde Willem de Zwijger.

In 1933 onthuld tijdens de herdenking van de 400e geboortedag van de stamvader van onze Oranje dynastie.

Op de sokkel van de sculptuur lezen wij Aangeboden door het dankbare volk. Het dankbare volk
Dat is toch wat anders dan het boze volk.

Het boze volk, een onplezierig nieuw fenomeen. Hoewel wij het NL zo goed hebben, wordt hier dikwijls geklaagd en staat onze democratie onder druk. In politiek Den Haag wordt jaarlijks gemorreld aan de spelregels rondom onze monarchie. Sommigen stellen de vraag, is ons Koningshuis eigenlijk wel democratisch?

Gelijktijdig zien we de belangstelling voor het koningschap groter is dan ooit.

Vanuit de entertainment hoek. Kostuumdrama's over vorsten (Elizabeth II, Victoria) scoren hoge kijkcijfers. Blauw Bloed, een fantastisch bekeken programma. Tijdschriften bij de kapper die er niet genoeg van kunnen krijgen. Maar ook qua huisvesting. Het Loo Soestdijk, Huis ten Bosch, hele volksstammen komen daaropaf zodra de paleispoorten worden geopend.

Eveneens op wetenschappelijk terrein bespeur ik fikse interesse voor Koningshuizen. Zelf heb ik met plezier een nieuwe studie over onze dorpsgenoot Prins Frederik gelezen. Gedurende het grootste gedeelte van de dynamische 19e eeuw heeft Prins Frederik zijn vader Koning Willem I, zijn broer Willem II en later zijn neefje Willem III met deskundigheid ondersteunt. Een bruggenbouwer tussen volk en monarchie. Dankzij zijn scherpe inzichten, beheerste karakter, uitgebreide talenkennis en internationale contacten, heeft Prins Frederik hen zelfs voor instappen behoord.

Dames en heren, vandaag vieren wij natuurlijk het 50e levensjaar van onze Koning Willem Alexander. Als je Abraham gezien hebt, ben je boven een bepaalde leeftijd en bezit je een zekere intellectuele bagage

Abraham is een stamvader van vele volkeren.

Associaties met waardigheid en wijsheid dienen zich natuurlijk op.

In dit opzicht memoreer ik graag de Nunca nooit meer- tafelrede van onze Koning tijdens de ontvangst van de Argentijnse President Macri in maart jongleden.

Hoewel onze Koningin Argentijnse wortels heeft, nam ons Staatshoofd op indringende en weldoordachte wijze afstand van de controversiële junta die het Zuid-Amerikaanse land zo lang heeft geteisterd.

Daarnaast overduidelijk hoe de Koning zich in zijn functie verder heeft ontwikkeld.

Vooraf zijn betekenisvolle staatsbezoeken maken bij mij indruk.

Met souplesse, expertise, humor, geschiedkundig inzicht en bijzonder representatief behartigt onze vorst Nederlandse belangen buiten onze landsgrenzen.

Hulde.

Dit jaar ook aandacht voor een huwelijk wat al 50 jaar harmonieus heeft standgehouden.

De verbintenis van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Laat ik eens inzoomen op Prinses Margriet.

Vernoemd naar een bloem die symbool stond voor verzet tegen Nazi tirannie.

Geboren tijdens de laatste wereldbrand in de statige Canadese hoofdstad Ottawa.

Gedoopt in de St Andrews Church, recht tegenover het Canadese Parlement, in aanwezigheid van o.a. de grote Franklin Delano Roosevelt.

Dankzij zijn Zeeuwse voorvaderen, van de meest Oranjegezinde Amerikaanse presidenten, die wij hebben gekend. Lang vervulde Margriet haar rol als, populair gezegd, reserve koningin met verve. Zij overtuigde door haar betrokkenheid bij maatschappelijke en culturele kwestie. Denk aan haar jarenlange inzet voor het Rode Kruis.

Dit alles overziend, en terug naar de huidige maatschappelijke onvrede, is het koningshuis democratisch? Onze vorst is niet direct verkozen, dus daar ligt eng gezien het antwoord. Gelijktijdig bestaat er aanzienlijke steun en bestendige waardering voor ons staatshoofd. Een koning die op een fors draagvlak kan rekenen. Vertaald naar Kamerzetels meer dan 100 zetels. Als ik kijk naar de afgelopen eeuw, zeker naar onze vier laatste vorstinnen, een instituut dat naar behoren functioneert. Met samenbindende kwaliteiten, met aanpassingsvermogen en een eigentijdse invulling. En dat tegen een decor, van een klein landje, wat internationaal gezien, in die hele grote boze buitenwereld, aan betekenis inboet.

Onze monarchie is een staatkundige extra, dat ons juist in de internationale arena belangwekkende onderscheiding biedt. Met een zekere magie. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat is iets wat met z'n allen mogen waarderen en kunnen koesteren.

Vandaag vieren wij de verjaardag van onze eigen Koning.

Met blijdschap.

Met erkenning voor zijn werken.

Daarom wensen wij het Staatshoofd, onze dorpsgenoot, geluk en wijsheid.

Vandaag vieren wij ook wie wij willen zijn.

Met elkaar, vrolijk en feestelijk.

Een dag van ontmoeten en samenzijn.

Een dag van eenheid.

Maar vooral - en meer dan ooit - een dag van dankbaarheid.

Een prachtige en wel eens vergeten emotie.

J.R. Stallinga

Voorzitter Wassenaarse Oranje Vereniging Koningin Wilhelmina.

27 April 2017